



De 1^E Opvang dag bij KidsEnZo

De eerste keer in de opvang komen er een hoop prikkels af op je kindje. Daarom vragen we om je kleintje al eens een paar uurtjes te brengen, zo kan het gemakkelijker wennen aan al die indrukken.

Het kan jezelf ook geruststellen te weten dat je na een paar uur je kleine hummeltje alweer kunt oppikken.

We bieden de mogelijkheid om bij het (eerste) wenmoment nog even te blijven in de crèche. Zo kan je zelf zien hoe je kindje reageert op andere kinderen, nieuwe gezichten en de luidere omgeving. Tijdens het wenmoment houden we natuurlijk contact via de WhatsApp groep!

Wees gerust, we hebben er stiekem heel hard naar uitkeken om je kindje in de groep te hebben. En zullen jouw spruit met open armen ontvangen!

Wat neem ik mee?

- het intake blad, voorzien van ziekenfonds sticker
- maak voor het wenmoment een lijstje met dingen die je wilt zeggen of vragen, zaken die je belangrijk vindt, wel wilt, niet wilt... (tip: lees ook het Huishoudelijk Reglement van KidsEnZo)

Wat neem ik mee en blijft bij KidsEnZo:

- knuffeltje/ speentje voor in het eigen bedje
- setje reserve kleren (romper shirt broek sokjes van het seizoen)
- 2 melkflesjes
- gesloten pot melk kunstvoeding of moedermelk (zie moedermelk flyer voor meer info)

Het grote moment

Het is zover je kindje komt een hele dag naar KidsEnZo. Hoe ga je best om met dat moment?

Maak het afscheid niet te lang. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het voor jullie beide wordt.

We sturen tegen de middag een berichtje hoe het gaat; zo ben je toch een beetje gerustgesteld én heb je iets om naar uit te kijken.

Als laatste willen we zeggen: Lieve nieuwe ouders, huilen mag! Dat je overvallen kan worden door verdriet, somberheid of een enorm gemis is heel logisch: je bent in de eerste maanden nog volop bezig met hechting van je kindje. En de meeste mamma's vertrekken dan ook met een traantje!

Groetjes Team KidsEnZo